



Nieuwe voorzitter: Astrid van Zon

Hoe kunnen wij zorgen voor de aarde, als we niet zorgen voor elkaar? Hoe kunnen wij zorgen voor elkaar, als wij niet zorgen voor de aarde?

Deze dichtregel van de Zuid Afrikaanse Antjie Krog begeleidt me al jaren. Onder *elkaar* kunnen we alle levende wezens verstaan; levende wezens die zich allen naar hun eigen aard en opgave willen ontwikkelen. Door als mens bewustzijn te hebben voor die eigen aard en opgave ontstaat er wederkerigheid tussen mens en aarde en de andere levende wezens. Vanaf mijn 30^e nam ik initiatieven in de antroposofische zorg om die in samenhang met de tijdgeest nieuw te ontwikkelen. De laatste zeven jaren was ik eindverantwoordelijke voor Urtica de Vijfsprong, een zorg- en landbouwbedrijf. Nu heb ik meer tijd om de opgedane ervaringen in te zetten voor het bestuur van de BD-Vereniging. Ik hoop u de komende jaren op diverse plekken te ontmoeten.

Astrid van Zon



Nieuwe penningmeester: Inno Kock-Wouters

‘Wil je penningmeester van de BD Vereniging worden?’ Op deze vraag vanuit de Biodynamische Vereniging heb ik na enig overwegen een positief antwoord gegeven.

Door omstandigheden geboren op een boerderij, waar mijn ouders tijdelijk ingetrokken waren in afwachting van de oplevering van een woonhuis, heb ik de eerste jaren van mijn leven doorgebracht in een dorp aan de Maas. Dat huis lag letterlijk aan de rand van de bebouwing: met een tuin en vervolgens een lange smalle moestuin tot aan de beek die langs een bosrand stroomt. Natuur al-om. Inmiddels veel later, na enkele jaren studie Diergeneeskunde, ben ik geswitcht van opleiding; in Kerk-Avezaath ben ik naar de Warmonderhof getogen. Daar ben ik niet alleen ‘naar school’ gegaan, maar opende een wereld zich voor mij.

Vervolgens heb ik 35 jaren in ‘de handel’ gewerkt. In Wageningen heeft de aanvankelijke consumentenvereniging zich ontwikkeld tot Lazuur food community: een marktplaats waar klant en boer, tuinder en bakker elkaar ontmoeten. Inmiddels zeven jaar geleden is de winkel aan Foodcoop Odin overgedragen. Tegenwoordig bestaat mijn leven uit veelal bestuurlijk en advieswerk. En vooral ;-) ben ik grootvader van twee prachtige kleindochters.

Om af te sluiten waar mijn hart naar uit gaat, vat ik dit graag samen in een Oud Perzische spreuk:

*Draag de Zon naar de Aarde
O mens, je bent tussen licht en duisternis geplaatst
Wees een strijder voor het licht
Houd van de Aarde, zodat zij een stralende edelsteen wordt
Herschep de plant
Herschep het dier
Herschep je zelf*

Vanuit dit ‘motief’ zet ik mij graag in om een bestuurlijke rol in de BD beweging te vervullen

Inno Kock-Wouters